

## Liturgie Honselersdijk 25 augustus 2024

(Dienst opgebouwd rond leesrooster (kindernevendienst) 'Vertel maar' voor deze zondag)

### Orgelspel

**Zingen Psalm van de Zondag:** Lied 101:1 en 2 - 'Ik wil Heer...' en 'Ik let op reine harten...'

(Hierbij gaan we staan)

### Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

### Bemoediging en drempelgebed

(We gaan hierna zitten)

### Aansteken van de tafelkaarsen

**Lied van licht bij het aansteken van het licht:** Lied 600:1 en 2 - 'Licht, ontloken...' en 'Licht, geschapen...'

**Kyrie** – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met 'Daar roepen wij tot U', waarna we zingen 'Kyrie eleison' (melodie: Orthodoxe Kerk = ELB, 256)

*De organist speelt het een keer, vervolgens zingen we het en daarna komen de drie intenties*

Ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - lei - son,  
Ky - ri - e e - lei - son.

### Aankondiging glorialied

**Gloria:** Lied 705:1 - 'Ere zij aan God, de Vader...'

### Gebed bij de opening van de Bijbel

### Kinderen gaan naar de nevendienst...

**Luisteren naar het kinderlied over Naäman** (voor het beamerteam: zie de link

[https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?q=kinderlioed+over+Naaman&rlz=1C1RXMK_nlNL1029NL1029&oq=kinderlioed+over+Naaman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJOTY3N2owajE1qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:210eb4b5,vid:3j-TO1S6Hsk,st:0)

[q=kinderlioed+over+Naaman&rlz=1C1RXMK\\_nlNL1029NL1029&oq=kinderlioed+over+Naaman&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJOTY3N2owajE1qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:210eb4b5,vid:3j-TO1S6Hsk,st:0](https://www.google.com/search?q=kinderlioed+over+Naaman&rlz=1C1RXMK_nlNL1029NL1029&oq=kinderlioed+over+Naaman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJOTY3N2owajE1qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:210eb4b5,vid:3j-TO1S6Hsk,st:0)

Bij lezing en de uitleg...

**Zingen:** 'Ik ben onrein' – lied van de melaatse (tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du Seigneur; ook de melodie van Gezang 449 uit oude Liedboek)

'Ik ben on-rein' is zijn refrein,  
 zijn bron-wel is be-vro-ren.  
 Niet lan-ger vrij, wan-hoop na-bij,  
 zijn le-ven is ver-lo-ren.

2. Een kwade kracht, met overmacht,  
 is op hem neergestreden.  
 Wie keert zijn lot voorbij de spot  
 en zal zijn keten breken?

**Lezing uit de Bijbel:** 2 Koningen 5:1-19, steeds afgewisseld met lied

*Bij elke wending in het verhaal zingen we het refrein 'Keer je om en zoek het leven' (melodie: Lied 283); aan het eind andere tekst*



Keer je om en zoek het le-ven  
 bij de bron van zui-ver-heid;  
 in dit wa-ter staat ge-schre-ven:  
 'Wie hier buigt, vindt eeu-wig-heid.'

*Lezing: 5:1-5a*  
*Zingen: Keer je om...*

*Lezing: 5:5b-8*  
*Zingen: Keer je om...*

*Lezing: 5:9-14*  
*Zingen: Keer je om...*

*Lezing: 5:15-19*  
*Zingen: 'Wie zich omkeert, vindt het leven' (melodie: Lied 283, zoals boven)*

1. Wie zich omkeert, vindt het leven  
 bij het water van de bron,  
 in de stromen staat te lezen:  
 'Na de nacht komt ochtendzou.'

2. Wie de moed heeft om te buigen  
naar een wereld onbekend,  
hoort daar wonderwel getuigen  
van genade toegekend.

**Preek** – met als motto: ‘Wonderlijk: klein blijkt groot; laag wordt hoog’

**Zingen:** Lied 969:1 t/m 4 – ‘In Christus is noch west noch oost...’

### Inzameling van de gaven

**Dankzegging en voorbeden** – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Zo bidden wij samen’, gevolgd door:



**Slotlied:** ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (Sytze de Vries; melodie William Williams)



Leid Gij mij, wees mijn be - vrij - der,  
breng mij naar het va - der - land.  
In de drei - gen - de woes - tij - nen  
zoek ik naar uw vas - te hand.  
Brood des le - vens, Brood des le - vens,  
man - na dat mijn hon - ger stilt.  
man - na dat mijn hon - ger stilt.

2. Sla de rots en laat het stromen,  
water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mij wegen  
door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, Levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
dat mijn dorst voor altijd lest.

3. Draag mij, als ik bang te moede  
aankom bij de doodsjordaan.  
Die de dood hebt overwonnen,  
breng ook mij naar Kanaän,  
waar ik zingend, waar ik zingend,  
voor uw aangezicht zal staan.

voor uw aangezicht zal staan.

**Wegzending en zegen** – de zegen wordt beantwoord met



**Orgelspel**